

Speciale aandacht voor geliefde boeken

Wie zegt dat papier dood is, moet eens even kijken wat voor hippe meubelen nog van papier gemaakt worden. Oké, misschien lezen we de boeken inmiddels digitaal. Ik ook. Maar ik heb er nog wel een paar. Op sommige ben ik trots of vind ze mooi en aan andere ben ik gewoon gehecht geraakt. En die wil ik best in mijn huis laten zien. De wanden vol boekenkasten zullen langzamerhand misschien uit het interieur gaan verdwijnen, maar een huis zonder papier zie ik de komende, pak 'm beet, tien jaar nog niet gebeuren. De collectie papieren boeken zal wel kleiner worden, maar ik voorspel dat we nog jarenlang plek gaan vrijmaken voor een selectie bijzondere, tastbare exemplaren. Die verdienen dan ook een meubel die ze in de spotlight zet. Gelukkig is daar nog veel bijzonders voor te vinden. Boeken mogen weer in de kijker staan.

Met 'Magnetique' van Swen Krause voor het Duitse Nils Holger Moormann kun je je collectie zoveel of weinig ruimte geven als je wilt. Op de wand wordt een metalen plaat bevestigd, waar je schitterend afgewerkte magnetische 'kastjes' op kunt bevestigen. Die zijn er in allerhande soorten, kleuren en maten. De kastjes zijn vaak van een formaat waar precies de verschillende standaardmaten boeken in passen. Zo wordt een collectie mooi uitgelicht in plaats van dat die verdwijnt in een enorme kast tussen andere boeken.

Met 'Magnetique' van Swen Krause voor het Duitse Nils Holger Moormann kun je je collectie zoveel of weinig ruimte geven als je wilt. Op de wand wordt een metalen plaat bevestigd, waar je schitterend afgewerkte magnetische 'kastjes' op kunt bevestigen. Die zijn er in allerhande soorten, kleuren en maten. De kastjes zijn vaak van een formaat waar precies de verschillende standaardmaten boeken in passen. Zo wordt een collectie mooi uitgelicht in plaats van dat die verdwijnt in een enorme kast tussen andere boeken.

Spotlight

Ja, en als je dan nog een Billy van Ikea hebt staan die overvol raakt, koop je er dan nog een bij? Krijg je die ook nog vol? Of wil je een paar bijzondere boeken in de kijker zetten? Dan is de 'Clipshelf' van het Duitse Idee, van Michael Hilgers, de oplossing. Je pimpt er je vertrouwde, en overigens best verkochte, boekenkast ter wereld mee op. De clip past precies en hij kan onder een plank hangen of aan de zijkant. Wat hierin staat moet wel bijzonder zijn!

Tussen de vazen

De 'Vase Shelves'-kast van het Israëliëse Bakery is leeg al mooi. Sterker nog, het is zonde om hem vol te plempen met boeken. Dit exemplaar mag alleen wat van je mooiste exemplaren huizen, wat accessoires hier en daar en meer niet. De 'Vase Shelves' zijn namelijk op zichzelf al mooi. De hout gedraaide 'vazen' zorgen voor de constructie. Je kunt er dus geen bloem in kwijt. Maar wie heeft dat nodig bij zo'n plaatje van een meubel?

Eenboekskast

De 'Eenboekskast' is het ultieme eerbetoon aan je aller, aller, aller bijzonderste boek, van de Nederlandse Geertje en Clara Pouderoijen. Het is een kast voor precies en alleen dát boek. De 'Eenboekskast' is er in verschillende houtsoorten en wordt uiteraard op maat gemaakt. Met een eenvoudig ophangstelsel komt hij op de mooiste plek van het huis.

Fladderaar

Ik zie het al helemaal voor me, een wand vol met deze prachtige wegwaaiende A4'tjes, die sterk genoeg zijn om hier en daar een stapeltje boeken en accessoires te dragen. Alleen voor je mooiste boeken. 'Blow' heet dit plankje en is gemaakt door het Japanse Yoy, maar te koop via het Italiaanse Pianoprino.

XL Boekenlegger

Bijzettafel 'Bookmark' van de Poolse Pawel Grobelny is viervoudig handig. Hij is leuk om te zien, huist een keurige collectie boeken en tijdschriften, je kunt er wat opzetten en hij dubbelt als boekenlegger. Door je boek over de opengewerkte rand te leggen, kun je later zo verder lezen waar je gebleven was en versier je het tafeltje met je boekenkافت!

Telegraaf – woonkrant – 22 januari 2014